



Jaarverslag 2023

Seniorenvereniging KBO Breda Zuid

Zo hier zitten we weer als bestuur achter de tafel met ons jaarverslag. Hierbij een korte terugblik op het jaar 2023.

We hadden op 31 december - 324 leden. (Even terzijde, dit is inmiddels opgelopen tot 334). We zijn goed bezig..... Maar zoals u weet is er een vaste groep leden – waaronder uzelf – die wij met regelmaat bij onze activiteiten terugzien. Verder hebben we veel leden die alleen op papier lid zijn en die we zelden of nooit zien bij onze activiteiten.

Maar zij maken wel gebruik van andere diensten van de KBO. Zoals de korting op de zorgverzekeringen – de rijbewijskeuringen – juridische ondersteuning. etc. U kunt dat allemaal ook terugvinden op de site van KBO Brabant. En de kleine ONS.



Marijke Maas heeft het ook afgelopen jaar druk gehad met de coördinatie ziekenbezoek. Gelukkig wordt dit zeer op prijs gesteld door de betreffende leden. Een kaartje – een bezoekje of een telefoontje doet natuurlijk ook veel goeds als het even niet mee zit.

Om u even een idee te geven. Afgelopen jaar waren er ongeveer 10 huis- of ziekenhuisbezoekjes. 24 kaarten zijn er verstuurd. en ongeveer 6 keer is er telefonisch contact geweest.

Dus geeft u het aub aan ons door als u weet dat een van onze leden ziek is. Marijke is dan ook op de hoogte en kan ermee aan de slag.

Dus een welgemeend CHAPEAU voor Marijke.

Ook kunnen we een beroep doen op Hans Dunselman.

Hans heeft heel vaak te maken met begeleiding van mensen die aan hun laatste levensfase begonnen zijn. Fijn om een beroep op hem te kunnen doen. Afgelopen jaar hebben we volgens mij geen beroep op hem hoeven doe.

Voor bezorging van de onze nieuwsbrief en de ONS (en) zijn de volgende bodes (in willekeurige volgorde) verantwoordelijk. Elke keer - bij weer en wind maar ook als het zonnetje schijnt - kunnen we op hen rekenen.

Ineke Gits
Toos van Rooij
Ruud van Arendonk
Jan Hack
Joke Krijnen
Jan Maas
Yvonne Spoelstra
John en Marian Leijten en
Jacqueline Smit

Al deze bodes bedanken wij voor hun inzet.





Onze activiteiten in 2023

Met stip op de eerste plaats staan toch wel de bingomiddagen, deze worden altijd goed bezocht.

Toos shopt er samen met Yvonne lustig op los om de prijzen voor de loterij in huis te halen.

Het blijkt inderdaad een goede keuze gebleken om met cadeaubonnen te werken in plaats van met de boodschappentassen.

En op Helma kunnen we nog steeds rekenen als de nummers bekend gemaakt gaan worden. Alleen dat ABN he.....

En ook noemt nog steeds de nummers die ik niet heb. Maar dit terzijde.

Tijdens de kaartmiddagen hebben ook een vast groepje fanatiekelingen. Die er telkens toch weer voor gaan om de winst binnen te herken. We zien wel dat het aantal deelnemers jammer genoeg terugloopt. Heeft ermee te maken dat men niet vaker kan kaarten (bijv op wekelijkse basis). Maar we hebben nu eenmaal de zaal niet altijd tot onze beschikking, dus we kunnen jammer genoeg niet vaker een kaartmiddag inplannen. Maar nieuwe fanatieke kaarters zijn van harte welkom. Kijk eens rond in uw kennissenkring. Wie weet.



Sommige leden stappen liever op de fiets..

Het is tot nu toe een klein clubje fietsers wellicht kunnen we in 2024 op meer sportievelingen rekenen.



Andere sportievelingen onder ons gaan de strijd aan op de Jeu de Boulesbaan. Men is hier behoorlijk fanatiek kan ik u wel melden. Maar altijd is het achteraf toch weer gezellig na-borrelen met alle deelnemers.

Elke keer kunnen we rekenen op Guus Kouwenberg en Stan Antonissen (jowel broerlief) van Bré-da-Boules.

Zij zorgen voor de wedstrijdbegeleiding en geven indien gevraagd uitleg over de spelregels. En zij kijken natuurlijk over ieders schouder mee of er wel eerlijk gespeeld wordt.

En natuurlijk stond ook de Jeanne Bink van Bré-da-Boules voor ons klaar voor de barbediening.

Dus zoals gezegd, alle spelregels worden ter plekke uitgelegd. Dus het is geen excuus om niet te komen als u nog nooit op de boulesbaan heeft gestaan. Dus kom in mei en september langs en speel met ons mee.

We willen winnen maar GEZELLIGHEID en sportiviteit staan hoog in het vaandel. Dat is ook heel belangrijk. Het is daarom ook fijn terugkijken op leuke sportieve middagen. En dat 2 keer per jaar.

In de maand MEI hadden we een behoorlijk druk programma met gezelligheden.

9 mei hadden we uitstapje 1.

Op weg naar Vijfheerenland met daar aansluitend de 5 sluizentocht. Lekker aan boord met zn allen. Dat blijft toch elke keer genieten. Altijd een volle bus met ongeveer een 60-tal leden.

Eten – drinken – Gezelligheid – Kletsen – Ga zo maar door. Lekker relaxed allemaal.



Dan 16 mei. Ons 50 jarig bestaan.

Doordat we geen entree hebben laten betalen waren er ongeveer 110 personen aanwezig op ons feestje. We hebben dit gevierd met gebak – Bingo en een loterij.

Voor de prijzen hebben we erg ons best moeten doen om aan mooie cadeaux te komen. De winkeliers zijn niet meer zo scheutig met het geven van presentjes of evt kortingen. Heel jammer, maar helaas het zei zo.

Dan 22 mei.

We waren deze keer uitgeloot door de Museum Plus Bus.

Op 1 oktober 2022 hebben we ons ingeschreven en dan maar hopen dat ze je eruit pikken. En jawel in 2023 hadden we dus geluk en dat in tweevoud want we mochten naar het Rijks Museum. Stond op mijn verlanglijstje op nummer 1

Deze dag was geweldig goed verzorgd. Bij aankomst een lekker kop koffie en een ZEER goed verzorgde lunch. Daarna aan de wandel naar het Rijks alwaar een gids voor ons klaarstond. Dan gezamenlijk beginnen aan de rondleiding en aansluitend op eigen gelegenheid nog een extra rondje Rijks. En zoals aan elke dag kwam ook hier weer een einde aan. Dus hup in de bus en op weg naar Breda.

Dan hebben we natuurlijk ook nog ons najaars uitstapje. Op 12 september gingen we met Brabant Expres naar het BoerenBondMuseum in Gemert.

Jeetje dat was genieten. Lekker buiten de verschillende “gebouwen”- “huisjes” in al waar een ZEER ENTHOUSIAST team vrijwilligers klaarstond om je alles te vertellen over het leven van toen. De klompen maken – De Smid – De Schoenlapper - Het kruidenierswinkeltje – Al bij al teveel om op te noemen. En mede door dat team vrolijke vrijwilligers staat deze dan in de top 3 van alle uitstapjes die we tot nu toe gemaakt hebben. En dat zijn er in mijn geval al een stuk of 40.

We hadden voor de creatievelingen onder ons een middag gepland met als thema Schilderen van DIKKE DAMES.

Leuke groep van een 20 personen hebben hier een heel gezellige middag aan beleefd met zeer fraaie resultaten. Er blijkt toch echt talent te zitten bij Breda Zuid.

Ook heeft dit geresulteerd in een nieuwe hobby van onze Jan. Want die kan er wat van.

Waar hij de tijd vandaan haalt... Daar moet ik nog achter zien te komen.



Verder is er extra activiteit ingezet. Deze keer met het Kerstconcert van Andre Rieu. Met een hele bus vol met enthousiastelingen op weg naar het Mezz in Maastricht. Dat was GENIETEN met een grote (zachte) G.

We hadden nu een volle bus maar.....

Dit soort extra uitstapjes doen we nu ook vaker samen met een van de andere regio's in Breda. Als we namelijk een bus niet vol krijgen zou dat betekenen dat we dan niet kunnen gaan. Maar met aanvulling van leden van de andere regio;s krijgen we de bus wel vol. En dus weer tevreden KBO-ers. Maar voor deze activiteit was dat zoals gezegd echt niet nodig. Het was een TOP uitstap.

En ook dit jaar kijken we weer terug op een geslaagde Kerstbijeenkomst. In de ochtend werden er door verschillende leden kerstgedichten voorgelezen. Ook dit jaar konden we rekenen op Mw. Van de Westen die weer met een mooi gedicht kwam en Hans Dunselman met een mooi verhaal. Vraag hem maar eens naar het kleine bruine hondje.



Ook werd op deze dag de inwendige mens niet vergeten. En goede lunch met een lekker koninginnenhapje oftewel een pasteitje, lekkere borrelhapjes en natuurlijk een drankje op zijn tijd. Het was er allemaal.

S Middags hadden we de Smart Ladies op bezoek. Zij hebben de middag met een mooi samengesteld programma muzikaal opgefleurd.

Ook hebben we aan alle aanwezige leden een mooi zelfgemaakt kerststukje kunnen meegeven. En natuurlijk werden ook dat jaar de zieke leden niet vergeten. Bij hen werd er door het bestuur van Breda Zuid een kerststukje afgegeven.

Ook staan we tijdens deze kerstviering stil bij diegene die ons in dat jaar ontvallen zijn.

Even een aanvulling. Gaat niet specifiek over 2023 maar toch wil ik hier even melding van maken. We bemerkten dat de nieuwsbrief niet altijd goed gelezen wordt. Daarom sturen we sinds een tijdje u een email met daarin extra aandacht voor bijvoorbeeld een muziekmiddag of de extra activiteiten zoals de uitstap naar Andre Rieu.

Op deze manier kunnen we snel veel leden benaderen (tussen de nieuwsbrieven door) Dus heeft u nog nooit een email van ons ontvangen dan betekent dit dat wij uw emailadres niet hebben. Dus vriendelijk verzoek om dit alsnog aan ons door te spelen. Dan blijft u namelijk steeds op de hoogte van onze activiteiten.

Maar als uzelf de mail bijna niet gebruikt maar toch op de hoogte wilt blijven . Geef dan bijvoorbeeld het mailadres en een van uw kinderen door. Zij kunnen dan bekijken of er iets aangeboden wordt wat leuk of interessant is voor u. Tis maar een tip

Dit was wat mij betreft 2023.

Ik kan dit verslag natuurlijk niet afsluiten zonder onze dank te uiten richting de mensen van Zaal Vianden. Zij staan elke keer voor ons klaar. Lieve luitjes van Vianden hiervoor onze welgemeende dank. Dames en heren hiervoor graag warm applaus.

Ook nogmaals dank aan onze bodes, andere vrijwilligers en natuurlijk mijn collega bestuursleden.



Jacqueline Smit-Antonissen