



Jaarverslag 2024

Seniorenvereniging KBO Breda Zuid

Zo hier zitten we weer als bestuur achter de tafel met ons jaarverslag. Hierbij een korte terugblik op het jaar 2024.

We hadden op 31 december - 327 leden. Met regelmaat krijgen we er nieuwe leden bij. Heel fijn natuurlijk. Maar niet iedereen laat zich zien bij de activiteiten die wij aanbieden. We hebben namelijk veel leden die alleen op papier lid zijn en die we zelden of nooit zien. Maar dat is geen probleem. Zij maken gebruik van andere diensten van KBO Brabant. Zoals de korting op de zorgverzekeringen – de rijbewijskeuringen – juridische ondersteuning. etc. U kunt dat allemaal ook terugvinden op de site van KBO Brabant. En de kleine ONS.

Marijke Maas heeft het ook afgelopen jaar druk gehad met de coördinatie ziekenbezoek. Gelukkig wordt dit zeer op prijs gesteld door de betreffende leden. Een kaartje – een bezoekje of een telefoontje doet natuurlijk ook veel goeds als het even niet mee zit. Om u even een idee te geven. Afgelopen jaar waren er bezoekjes geweest en kaarten verstuurd naar 36 leden. Maar de vraag blijftgeef het aub aan ons door als u weet dat een van onze leden ziek is. Marijke is dan ook op de hoogte en kan ermee aan de slag. Dus een welgemeend CHAPEAU voor Marijke.



Voor bezorging van de onze nieuwsbrief en de ONS (en) zijn de volgende bodes (in willekeurige volgorde) verantwoordelijk. Elke keer - bij weer en wind maar ook als het zonnetje schijnt - kunnen we op hen rekenen. Maar we staan even stil bij het feit dat twee van onze bodes het afgelopen jaar zijn overleden t.w. Toos van Rooij en Jan Hack. Ook de man van onze bode Ineke Gits, Toon die ook vaak de ONS rondbracht is vorig jaar overleden. We zijn hen veel dank verschuldigd.

De volgende bodes gingen voor u op pad.

Ineke Gits
Ruud van Arendonk
Jan Maas
Yvonne Spoelstra
John Leijten
Jack Vermonden
Cees Nelemans
Louis van de Horst
Wim van Moergestel
Els vd Wiel en
Jacqueline Smit



Al deze bodes bedanken wij voor hun inzet.

Onze activiteiten in 2024



Met stip op de eerste plaats staan toch wel de bingomiddagen, deze worden altijd goed bezocht.

Yvonne en Els shoppen er samen op los om de prijzen voor de loterij in huis te halen. En tegenwoordig maken ze ook gezellige verrassingspakketjes voor diezelfde loterij. Ook de

“hoofdprijs” is vervangen door een cadeaubon. En wel met een waarde van wel € 25,-- euro. Zo dat is een keertje lekker boodschappen doen.

Ook blijkt het een goede keuze gebleken om met cadeaubonnen te werken in plaats van met de boodschappentassen. Dus al bij al Goed bezig dames.

Vanwege gezondheidsredenen was Helma niet in staat om de bingo te draaien. Dit is tijdelijk overgenomen door mijzelf. Maar we hopen haar snel weer achter het bingoapparaat te zien plaatsnemen.

Tijdens de kaartmiddagen hebben ook een vast groepje fanatiekelingen. Die er telkens toch weer voor gaan om de winst binnen te harken. We zien wel wat groei in het aantal deelnemers. Maar natuurlijk kunnen er altijd meer bij komen. Men is van harte welkom. Kijk eens rond in uw kennissenkring zou ik zeggen. Wie weet.

Sommige leden stappen liever op de fiets..

Het is tot nu toe een klein clubje fietsers wellicht kunnen we in 2025 op meer sportievelingen rekenen.

We gaan buiten de ritjes met Toos ook een keer een langere tocht maken met een lunchstop. Maar dat komt in de loop van dit jaar uitvoerig in de nieuwsbrief te staan. Nu ik het toch over de nieuwsbrief heb. We merken dat deze niet altijd goed gelezen wordt.

Maar het kan zijn dat er wijzigingen komen op het eerder ontvangen jaarprogramma. En daarom het vriendelijke verzoek om die nieuwsbrieven goed door te nemen.



Ook sturen we sinds afgelopen jaar met regelmaat mailtjes. Dit om inderdaad die wijzigingen aan u te melden. Maar soms ook om extra activiteiten aan te bieden.

We hebben nog niet van iedereen een email adres. Dus mocht u nog nooit een mail van ons ontvangen hebben ... wilt u dan uw mailadres of eventueel van een ander contactpersoon aan ons doorgeven. Dan mist u niets van onze communicatie. Dit even terzijde.

Andere sportievelingen onder ons gaan de strijd aan op de Jeu de Boules-baan. Men is hier behoorlijk fanatiek kan ik u wel melden. Maar altijd is het achteraf toch weer gezellig na-borrelen met alle deelnemers.

Elke keer kunnen we rekenen op Stan Antonissen (jawel broerlief) van Bré-da-Boules.

Hij verzorgt de wedstrijdbegeleiding en geeft indien gevraagd uitleg over de spelregels. En hij kijkt natuurlijk over ieders schouder mee of er wel eerlijk gespeeld wordt.

We zijn vorig jaar uitgeweken naar de banen hier bij Vianden en dat was een goede keuze. De kijkers zitten vlak langs de banen waar gespeeld worden . Dus men is er zeer bij betrokken. Ook heeft men bij Vianden voldoende paraplu's op voorraad die zeer welkom waren bij de laatste speeldag.



Dus zoals gezegd, alle spelregels worden ter plekke uitgelegd. Er is dus geen excuus om niet te komen als u nog nooit op de boulesbaan heeft gestaan.

Dus kom in mei en september langs en speel met ons mee.

We willen winnen maar GEZELLIGHEID en sportiviteit staan hoog in het vaandel. Dat is ook heel belangrijk. Het is daarom ook fijn terugkijken op leuke sportieve middagen. En dat 2 keer per jaar.

7 mei

We gingen toen op pad naar Rozen en Radijs. Een mooie kwekerij waar we op eigen gelegenheid door die binnentuin konden lopen en na een heerlijke lunch kregen we uitleg over de verschillende soorten rozen en hoe je het beste boeketten in elkaar kunt zetten. Er waren een vijftal boffers die aan het einde van de presentatie een mooi boeket mee naar huis konden nemen. In de namiddag zijn we naar Scheveningen gegaan. Vanwege verbouwingen was het strand niet bereikbaar. Maar de terrasjes boden een heerlijk alternatief.

8 augustus

En uitstapje naar de Basiliek van Oudenbosch. Dit keer niet met de bus van Brabant Express maar met eigen vervoer. Ook dit uitstapje was de moeite waard.

10 september

De Royal tour met aansluitend een bezoek aan 't Loo.

Ook dit was een perfect gekozen dagtocht. Wat heeft eenieder genoten hiervan. De schitterend aangelegde tuinen en binnen was er ook van alles te bewonderen. Lees het leuk geschreven verslag van Joyce hier nog maar eens over door. Dit staat ook op onze website.

17 september

Een presentatie over de berging van de Koersk. Kippenvel. U kent vast allemaal het verhaal hieromtrent nog wel. De nucleaire onderzeeër die ben niet op tijd naar boven heeft kunnen halen om de zeelieden te redden.

Wel is het een zeer spectaculair gebeuren hoe men deze jaren laten alsnog naar boven heeft kunnen halen. Een knap staaltje techniek en kennis. Daar zijn wij als klein landje toch GROOT in

Dan zijn we zowaar aanbeland in de herfst en dan is er voor de leden een gelegenheid om onder begeleiding van Marijke Pauwels een mooi Herfststukje te maken. Het gemaakte stukje staat bij mij nog in de eetkamer, omdat alles heel mooi is ingedroogd. Marijke had een voorbeeld gemaakt en liep stap voor stap het maakproces door met de aanwezigen. Dus ook als u geen groene vingers heeft kunt u dit gewoon mee volgen. Dus kom gezellig de volgende keer aanschuiven zou ik zeggen. We vragen u altijd wel om zich dan daarvoor in te schrijven. Omdat ze we dan goed kunnen inkopen.



We hadden voor de andere creatievelingen onder ons een middag gepland met als thema Schilderen met Jan. Nou als Jan iets doet doet hij het goed. Perfect voorbereid staat hij die middag voor de leden klaar. Voldoende kleurige ingekochte - van verf - kwasten - stiften etc. Maar ook de tafels worden keurig ingepakt om ze netjes te houden en de deelnemers krijgen een short om zo te kleding te beschermen. En dan heeft hij wel 40 voorbeelden voorbereid. Van alleen de omtrekken van een tekening die dan alleen ingekleurd hoeft te worden. Tot schilderijtjes die nog maar heel weinig eigen toevoeging behoeft. Maar zelf aan de slag zonder voorbeeld kan natuurlijk ook. Als bij al zijn dit zeer geslaagde middagen.

We verzorgen ook muziek middagen. Deze keer hadden we Double Dutch op bezoek. Zij hebben een zeer fijne middag voor ons verzorgd. We waren zo tevreden dan we hen ook voor dit jaar weer hebben vastgelegd. Dus zoals gezegd. Hou de nieuwbrief in de gaten..

Afgelopen jaar hebben we als bestuur voor de eerste keer een lunch verzorgd voor de leden. Ook hiervoor moest men natuurlijk zich inschrijven. En bij die inschrijving bleek al gelijk dat men hier echt zin in had. Want we moesten besluiten om een extra tafel bij te schuiven. Zonder onszelf op de borst te rammen. Het was heel goed geregeld en we hebben veel complimentjes hierover ontvangen. Dus ook dit hebben we voor dit jaar weer ingepland.

En ook dit jaar kijken we weer terug op een geslaagde Kerstbijeenkomst. In de ochtend werden er door verschillende leden kerstgedichten voorgelezen. Ook dit jaar konden we rekenen op Mw. Van de Westen die weer met een mooi gedicht kwam en Hans Dunselman met een mooi verhaal.



Ook werd op deze dag de inwendige mens niet vergeten. En goede lunch met een lekker koninginnenhapje oftewel een pasteitje, lekkere borrelhapjes en natuurlijk een drankje op zijn tijd. Het was er allemaal.

S Middags hadden we de Nicole Frijters op bezoek. Achteraf misschien niet zo een goede keuze van het repertoire die dag. Bracht teveel negatieve emoties bij sommige leden mee. Dus we moeten dit maar snel achter ons laten.

Ook hebben we aan alle aanwezige leden een mooi zelfgemaakt kerststukje kunnen meegeven. En natuurlijk werden ook dat jaar de zieke leden niet vergeten. Bij hen werd er door het bestuur van Breda Zuid een kerststukje afgegeven. Ook staan we tijdens deze kerstviering stil bij diegene die ons in dat jaar ontvallen zijn.

Dit was wat mij betreft 2024.

Ik kan dit verslag natuurlijk niet afsluiten zonder onze dank te uiten richting de mensen van Zaal Vianden. Zij staan elke keer voor ons klaar. Lieve luitjes van Vianden hiervoor onze welgemeende dank. Dames en heren hiervoor graag warm applaus.

Ook nogmaals dank aan onze bodes, andere vrijwilligers en natuurlijk mijn collega bestuursleden.

#2024

Jacqueline Smit-Antonissen
Secr. KBO Breda Zuid
Jaarverslag 2024